

Nieuwsbrief de Okeyo Familie April 2017.

leve familie en vrienden,

We wensen iedereen gezegende paasdagen toe! We zijn intussen in het nieuwe jaar, en er zijn veel dingen gebeurt, hier een korte update van de jeugd ministry.

Morph kamp

David was samen met een paar andere jeugdleiders vanuit onze kerk naar Oeganda gereist om her Morph kamp bij te wonen. Dit is een jeugdkamp van Watoto church. Ze gingen hier heen om verfrist te worden, nieuwe ideeën en ervaringen op te doen.



Worship night.

Tot nu toe hebben we 1 worship night gehad, die goed bezocht werd. Deze avonden worden 1 keer per maand georganiseerd door jonge mensen. Het is een avond om God te aanbidden, en voorbede te doen voor ons land, en andere gebedsonderwerpen.

Youth hangout.

Op 4 februari dit jaar, werd er voor het eerst een jeugd hangout georganiseerd met de jeugd en jongvolwassen groep. We hadden dit georganiseerd om op deze manier het nieuwe jaar in te luiden en opkomende events bekend te maken. Ook namen we de tijd om te horen wat ze verwachten van ons voor dit jaar. We hadden rond de 200 jonge mensen die op kwamen dagen. (De leeftijd varieerde tussen de 12 en 30 jaar)

Nadat dit event tot een einde was gekomen, hebben we te kennen gegeven dat deze hangout elke maand georganiseerd zal blijven worden voor de True North jeugdgroep. (in de leeftijd van 12 tot 18 jaar) Het zal een tijd zijn om elkaar als groep beter te leren kennen en plezier te hebben met elkaar.

De jeugd dienst.

We verlangden ernaar om een nieuwe frisse start te maken, en de jeugd op hun niveau te breken. Dus hebben we een vergadering gehad met alle jeugdleiding en zijn tot de conclusie gekomen dat we ons dit jaar op de basisbehoefte van een jonge Christen willen focussen. We hebben voor dit onderwerp gekozen, zodat onze tieners met vragen over hun geloof kunnen komen, en dat we hierover door kunnen discussieren in kleinere groepjes. Sinds we zijn begonnen, zien we dat de tieners een honger en dorst ontwikkelen naar het woord van God.



Ministry in het vervolgonderwijs.

David heft een grote passie voor deze ministry. Tot nu toe konden we uitreiken naar 3 scholen. Het plan is opnieuw om relaties op te bouwen en jonge mensen te mentoren binnen de scholen. Vele van hen worstelen met hun identiteit, en het is geweldig te weten dat wij hun kunnen helpen en naar hen uit kunnen kijken. Tot nu toe hebben 42 jonge mensen hun leven aan Jezus gegeven.

Ex-candidate program.

Op 15 februari zijn we gestart met een training voor tieners die geslaagd zijn voor hun eindexamen. Vele bereiden zich voor op hun verdere studie, maar vinden het vaak moeilijk om een beslissing te maken. En wat te doen voor de volgende studie begint. Dit is een discipelschaps training die special voor deze categorie is ontwikkeld. Tot nu toe zijn er 15 die bereid waren deze training te dorlopen.



True North aanbidings team retreat.

Er was een retreat georganiseerd voor het aanbidningsteam van de jeugdgroep True North. We hebben dit georganiseerd om het worship team de tijd te geven om verfrist en opgebouwd te worden. We keken onder andere naar het onderwerp; wat is de reden dat we God aanbidden.

True North sprekers team training.

Tijdens deze training keken we naar hoe we de waarheid van de bijbel in onze preken kunnen verwerken. Er was een honger binnen het team, en er werd gevraagd of er meer van deze trainingen voor hen georganiseerd mochten worden.

Gkpn

We zijn druk bezig met het organiseren van een conferentie voor jeugdleiders vanuit heel Oost Afrika. Het is bedoeld om ervaringen uit te wisselen en opnieuw verfrist te worden. Vorig jaar werd dit in Oeganda gedaan en dit keer is Rwanda het gast land.

Mirjam haar werk bij KICS.

Tot nu toe is het werken bij Kics best druk geweest met verschillende activiteiten.

We begonnen dit nieuwe jaar met J-term (januari term) Dit is een programma dat anderhalve week inbeslag neemt, en voornamelijk in de midagen wordt gedaan. Dit jaar was de focus op verschillende auteurs van verschillende kinderboeken gericht. Er waren verschillende uitjes en activiteiten rond de boeken georganiseerd, die ze die dag bestudeerden.

Er was ook een "cloth drive" georganiseerd. Kinderen konden gebruikte kleding en schoenen mee nemen naar school die daar werden ingezameld en door een van de mission teams naar het vluchtelingen kamp van Burundi te brengen.



Mirjam heft de leiding over de STAR test die elke leerling van het basisonderwijs hier moet ondergaan, om te kijken op welk level elk kind is. Dit is ook een hulp voor de onderwijzers zodat ze in kunnen spelen op de zwakke punten van elk kind individueel.

Ook hebben we de "10 minuten" gespreken met alle ouders gehad. Ouders waren erg enthousiast over de progressie van hun kinderen.

In de maand Maart was er een "dr. Seuss week" georganiseerd. Dit is een beroemde Auteur in Amerika die vele kinderboeken heeft geschreven. Elke dag was er

een ander boek van hem als thema. Zo konden de kinderen op maandag in pyjama naar school, op dinsdag met een hoed op, woensdag was het "wacky Wednesday" wat inhield dat je geke kleding mocht dragen, je haar alle kanten op en verschillende schoenen en sokken aan mocht, Donderdag was het "twinsday" waar je hetzelfde gekleed mocht als je vriend of vriendin, en op vrijdag hadden we een voetenboek, waar we weer verschillende schoenen en sokken aan hadden. Best interessant.

Op dit moment hebben we anderhalve week vrij in verband met de herdenking aan de genocide tegen de Tutsi. In deze week worden er op verschillende plaatsen in Rwanda herdenkingen georganiseerd. Maar het blijft zelfs na deze week nog doorgaan, tenminste 100 dagen (vanaf 7 april)

Ons gezin.

Met Desiree en Jasmine gaat het goed. Ze groeien goed en zijn erg avontuurlijk. Vorige week had Jasmine ons aan het schrikken gemaakt. Ze had een slok van een soort insectenspray gedronken, waarna ze niet aanspreekbaar was en amper op haar benen kon staan. We hebben haar met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar ze haar maag leegpompte en aan het infuus werd gelegd. Mirjam is die nacht bij haar gebleven. Gelukkig wilde ze veel water drinken, zodat alles uit haar systeem geflushed kon worden. De volgende ochtend vroeg ze: "mam kun je een taxi bellen?" Met andere woorden ik wil nu wel weer naar huis. Op dit moment is ze weer helemaal de oude.



Dankzegging:

- We danken God voor Zijn leiding
- We danken God dat hij ons veilig in Zijn armen heft gehouden.
- We danken God voor Jasmine haar leven
- We danken God voor Zijn voorziening voor ons als gezin.

Gebedspunten:

- Bid voor onze financiën, deze zijn de afgelopen maanden best naar beneden gegaan. Maar we geloven dat God onze voorziener is en dat Hij hier de controle over heeft.
- Bid voor een auto. Het duurt nu niet heel lang meer voor Desiree naar school gaat, en het gebruik van een taxi is te duur. (zo'n 10 euro per dag)
- Het duurt niet lang meer voordat de scholen hier sluiten voor de grote vakantie. En in die periode (juni en juli) wordt Mirjam niet betaald. Bid voor een oplossing voor deze 2 maanden.
- Bid voor David zijn studie. Hij studeert Grieks op dit moment wat best pittig is. Hij moet dit halen voor zijn bachelors degree. Dus bid voor wijsheid.
- En als laatste bid voor Rwanda. Het land bereid zich voor op de toekomstige verkiezingen, en dit is soms een roerige tijd. Bid voor rust en vrede.

Wilt U deel zijn van onze ministrie dat kan!

- Allereerst kunt u ons ondersteunen met gebed. Dit is de kracht van ons werk.
- Daarnaast kunt u ons financieel ondersteunen
- Dit kan via de volgende rekeningen: **NL63INGB006188456** Christengemeente De Weg, ten name van: Mirjam en David Okeyo.
- **NL44ABNA0584988435** Miranda Marielle Hoekstra te Heerenveen.
- Of door middle van western union.