

Masra oso: het Anker

(Huis van de Heer: het Anker)



Nieuwsbrief Suriname
nr. 3 februari 2018

IJsbrand en Letitia Zijlstra

Matteüs 5:7 HB

*Blesi foe dem soema disi abi sarihati gi trawan, bikasi trawan sa abi sarihati nanga dem baka.
Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart, want zij zullen zelf
liefde ontmoeten en hulp ontvangen.*



Curaçao

Voordat we naar Suriname afreisden hebben we onze 25 jaar huwelijk gevierd op Curaçao waar de Heer ons bij elkaar heeft gebracht. Aangezien dit op de route naar Suriname ligt kregen we het verlangen om onze dankbaarheid aan de Heer daar extra te tonen en stil te staan bij de zegeningen van de afgelopen jaren. Heerlijk om daar weer te zijn. 😊

Suriname

Novemer 2016 zijn wij verhuisd naar Suriname met al onze hebben en houden. Dit hield in, eerst beide baan opzeggen, inboedel verschepen, afscheid nemen, alle benodigde papieren verzamelen enz en dan vertrekken. Zo gezegd zo gedaan.



van Heerenveen naar Suriname

Israël

Het was een heerlijk weerzien van familie, vrienden en bekenden. Het eerste voor ons was een kerk zoeken die we als basis nodig hadden. We kenden en bezochten verschillende gemeenten maar wilden een als vaste. Niet ver van ons huis was er een gemeente die de vlag van Israël had wapperen naast de Surinaamse. Dit vonden we zo bijzonder en zeiden tegen elkaar: een vriend van Israël is ook onze vriend. Het voelde meteen goed. Prijs de Heer we hadden een geestelijk huis in Suriname.

Op 01-01-2017 was er een nationale gebedsdag voor land, volk en Israël. Er is God om vergeving gevraagd voor de aflatende houding van Suriname ten opzichte van het joodse volk en het land Israël.



nationale gebedsdag



synagoge uit 1718

Suriname, Lelydorp

We hadden tijdelijk een vakantiehuisje gehuurd in het plaatsje Lelydorp. Dit gebied was voor ons onbekend en ver buiten de hoofdstad Paramaribo. Het platteland eigenlijk. Hier waren we gezegend met 2 grote markten en alle winkels die we nodig hadden.

Saramacca

Mierenplaag

We hebben in Saramacca een kerkdienst bijgewoond van een hindoestaanse familie nadat we voor hun citrusplantage hadden gebeden. De vrouw is een gelovige vrouw en haar man niet. Ze vertelden ons over de mierenplaag op hun perceel. In de nachtelijke uren kwamen enorme mieren uit de grond en vraten de jonge blaadjes van de bomen op. Toen we dit hoorden zijn we samen met deze familie gaan bidden en hebben deze mierenplaag bestraft. In de periode daarna bleven de mieren weg en de oogst was uitzonderlijk groot. Dit heeft de man, onze vriend nu, zo verbaast dat hij de hand van God hierin herkende. Hij ruimde de afgodenbeelden op en alles wat met afgoderij te maken heeft. Eind december wordt hij 65 jaar en wilde een christelijke dankdienst thuis houden. Dit is een hele vooruitgang en we bidden dat hij een bijzondere ontmoeting met Jezus mag hebben.



op de citrusplantage



Jarikaba



dankdienst

In Saramacca hebben we een profetiesche worship conferentie bijgewoond met een profeet uit Curaçao. Het was een geweldige opkomst en je merkt dat de mensen hongerig zijn naar meer van Gods Geest. Te Jarikaba een plaats tussen Paramaribo en Saramacca was IJsbrand uitgenodigd om de kerstdienst te leiden. Na afloop was er een heerlijke overvloedige kerstmaaltijd voor iedereen, het was gewoonweg verrukkelijk.

Verder waren we uitgenodigd op de eerste bijeenkomst van het nieuw opgerichte platform evangelisatie onder de hindoestanen. Er is visie om doelgericht deze bevolkingsgroep in heel Suriname te bereiken met het evangelie. Afgevaardigden uit verschillende kerken hebben deel in deze bediening en zien de noodzaak van dit platform in. Het is indrukwekkend om te zien wie allemaal hieraan deelnemen. De man Gods die de dankdienst voor onze vriend had geleid is zelf een hindoepriester geweest en weet als geen ander hoe het is om gebonden te zijn door duisternis en niet zeker te zijn van je leven. Deze man Gods ook een pastor hebben we enkele keren ingeschakeld om te helpen daar waar de taal voor ons een barrière was. We zijn heel dankbaar dat we deze pastor hebben leren kennen, maar we hebben nog meer van deze speciale mannen Gods ontmoet. Als je hun verhaal hoort en hun bediening ziet dan word je alleen maar stil en besef je nog meer dat God overal aan het werk is in mensen levens.

Kinderkleding

Voordat wij naar Sur gingen hadden wij 6 grote vuilniszakken met gedragen zomer kinderkleding meegekregen om uit te delen. We gingen in gebed en vroegen de Heer om Zijn leiding in deze. Laat ons zien voor wie ze bestemd zijn. We hadden een prinsessenjurkje met kroon, staf en muiltjes voor een speciaal meisje die de Heer ons zou wijzen. We vonden haar en ze bleek heel ziek te zijn met een dubbele liesbreuk, 5 jaar en geloofde dat de Here Jezus haar zou genezen. Nadat we haar het pakje hadden overhandigd kwam de moeder ons vertellen hoe graag haar dochtertje een prinsessenjurkje wilde maar was voor de ouders te duur. Ze straalde in haar pakje en de volgende zondag in de kerk.



Goddelijke bescherming

Hebben we thuis ook ervaren. De komkommerplantjes van IJbrand deden het goed en de komkommers groeiden flink. Op een dag riep hij mij om de komkommers te bewonderen. Ik kwam eraan met fotoestel om vast te leggen en boog voorover heel dichtbij voor een haarscherpe foto.

Maar wat zag ik door de lens, close-up ook nog? Een lange dunne slang gecamoufleerd in de kleur van de schutting en gereed om aan te vallen. In het kort, schrikken, gillen en wegrennen. Daarna dank u Jezus voor bescherming. Later de kommer vast gelegd.

Achter ons huis was een stuk oerbos overgebleven en dat kon je ook merken. Als het geregend had kwam het oerwoud tot leven en had je een symphonie van piep, brul, kwaakgeluiden dat je geen oog dicht deed 'savonds.



komkommerplant



oerbos achter huis



vuurborstel bloem

Tijdelijk terug in Nederland

In april 2017 zijn we om medische redenen voor Letitia tijdelijk teruggekomen naar Nederland.

Het is de bedoeling dat we teruggaan, als de behandeling achter de rug is, om het werk van de Heer te doen en af te maken.

Friesland: zendingshuis het Anker

Na enkele weken in Leeuwarden en enkele maanden in Groningen te hebben gelogeed hebben we inmiddels een knus huisje in Leeuwarden! Met hulp van broers en zusters is het een warm en gezellig plekje geworden. Vrij snel brandde het verlangen dit huis open te stellen als huis van de Heer waar we het anker van hoop mogen werpen naar degene die dit nodig hebben. Bij ons kan men langs voor een bakje koffie, een bordje eten, samen met ons koken, een spelletje spelen en een goed gesprek over de zin van het leven en het doel van je bestaan.

Verschillende buurtgenoten maken hier gebruik van en wij zien de hand van de Heer in deze. Wat we in Suriname zouden doen mogen we hier in Friesland doen. We gaan gewoon door, Halleluja. Daar hebben we de zon en hier de verwarming. Zo blijven we lekker warm!



ons tuintje



Surinaamse pindasoep

Doos suriname

In de tussentijd vertelden we overal over ons werk in suriname en konden we beeldmateriaal laten zien. Uit een nalatenschap kregen wij enorm veel christelijke boeken en leesmateriaal dat we een doos konden sturen naar een kerk in Suriname die op dat moment aan het bidden was hoe ze aan boeken voor de gemeente konden komen. Machtig mooi om te zien hoe de Heer alles bij elkaar brengt. Dit motiveerde ons om door te gaan met het doneren van lees-studiemateriaal aan de kerken die we bezocht hebben en waar het verlangen is om de gemeente te voorzien van alle soorten studiemateriaal.

Wij zijn dankbaar voor:

- Zijn leiding in alles, want zonder de aanwezigheid van de Heer hadden wij dit allemaal niet kunnen opbrengen.
- Goddelijke bescherming
- Financiële voorziening
- lieve geestelijke familie en contacten die achter ons staan in Suriname maar ook in Nederland
- ons compleet ingerichte woning met hulp van vele lieve mensen om ons heen

Wij vragen gebed voor:

- meer fijngevoeligheid voor de leiding van de Heilige Geest
- onze gezondheid
- leven in geloof
- financieën
- gebruikt te worden door de Heer in Friesland

Heb je vragen over ons werk of over Suriname wees vrij om ons hierover te benaderen. We willen graag met je delen wat we allemaal niet in de nieuwsbrief kwijt konden.

Met hartelijke groet en verbonden in Jezus Christus,

IJsbrand en Letitia Zijlstra
zeventigx7@hotmail.com

Christengemeente De Weg, Amelandlaan 14. 8443 CB Heerenveen

Voor gaven en giften die belastingaftrekbaar zijn:

Bankrekening:

NL63INGB 0006 1884 56 tnv IJsbrand en Letitia Zijlstra

BIC-nummer bank: INGBNL2A

